

Patient og Støtteforeningen

# "DAMGAARD"

Medlemsblad



# GLÆDELIG JUL



## Nyt fra redaktionen.

Så er Julen lige på trapperne. De sidste julegaver skal købes, og en travl tid står for døren.

Derfor er dette nummer af medlemsbladet også lidt specielt.

Der er "kun" et enkelt indlæg. Det fylder så til gengæld det meste af bladet.

Et lille referat fra årets generalforsamling er der dog også blevet plads til.

Ligeledes skal vi beklage, at der ikke, som tidligere annonceret, kom et medlemsblad ud i løbet af efteråret.

Vi mangler stadig indlæg til bladet, og alle er velkomne til at sende tanker, oplevelser

o.lign. til redaktionen.

Fra redaktionen ønsker vi alle vore læsere og annoncører en

## Glædelig Jul

samt et

## Godt og Lykkebringende Nytår.

Patient og Støtteforeningen  
"DAMGAARD"  
Jørgen Horskjærs Vej 7  
9430 Vadum  
Tlf. 98 27 28 99  
www.stfdam.dk  
E-mail; info@stfdam.dk

## Vangen El-service

Aut. El-Installatør

Søren Keller

Øksnebjergvej 23 Vangen

9900 Frederikshavn

Tlf. 96211001

IKKE BEDST.  
BARE BILLIGST !



## Jul I Den gamle Skole.

I den Gamle Skole i Trøderup stod Julen atter for døren, ligesom den havde gjort det gennem en meneskealder.

Den første sne var endnu ikke faldet, og om den kom i år var der ingen der turde spå om. De første varsler for julevejret så ikke for gode ud.

Men hva', julen kom under alle omstændigheder - sne eller ej.

Og Jul skulle der være i Den Gamle Skole.

Det havde været et begivenhedsrigt år på Den Gamle Skole.

Man havde været nødt til at tage afsked med en meget skattet lærer, Erling. Han var blevet syg det forgangne år, og havde været nødt til at stoppe sit virke som lærer på Den Gamle Skole. Han var dog stadig virksom i Den Gamle Skole's bestyrelse.

En anden medarbejder man havde været nødt til at tage afsked med, var skolens pedel gennem mange år, John. Det var ligeledes sygdom, der

havde tvunget ham til at opsiges sit virke på Den Gamle Skole.

De havde begge gjort et meget stort stykke arbejde for Den Gamle Skole, og det var et stort tab for Skolen at miste dem.

Der havde gennem det meste af året ikke været for mange elever på skolen, men dog nok til at økonomien kunne hænge sammen. Nu, sidst på året var der dog kommet flere elever og det så ud til at økonomien var i bedring.

For at styrke økonomien havde man de sidste 3 år søgt Rigsdagen om økonomisk bistand til eleverne. Dette var der ikke kommet noget ud af, men det skulle naturligvis forsøges igen til næste år.

Først på året havde der været problemer med fyret, og eleverne frøs ind imellem. Dette rådede de som regel bod på ved at tænde op i Skolens to brændeovne.

Det gjorde de til tider så godt, at man skulle tro, det var en sauna man var kommet ind i.

Disse hændelser fik bestyrel-

sen til at overveje, om man skulle anskaffe sig et nyt fyr.

Det var så heldigt at skolens pedel, Bent, havde fældet en hel del træer året før, så brændsel var der ikke mangel på, og nu var sommeren jo på vej, og økonomien var ikke for god. Så mon ikke man kunne vente til efteråret med denne investering.

Nu komme een ulykke jo sjældent alene.

I en forårsstorm knækkede Skolens flagstang. Dette var en katastrofe. En af eleverne stod foran at skulle forlade skolen, og ved disse lejligheder skulle der flages. Gode råd var dyre. En ny flagstang, af en ordentlig kvalitet, kostede mange penge.

Nu var det så heldigt, at Skolen's støtteforening's formand, Ole, tilfældigvis var på besøg, og han mente nok at Støtteforeningen kunne donere Skolen en ny flagstang. Han forhørte sig hos kassereren, Eva,

som han i øvrigt var gift med, om der nu var penge på "bogen".

Det var der, og der blev afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor det blev vedtaget at donere Skolen en ny flagstang. Dette møde blev afholdt via telegraf. Den nye flagstang nåede dog ikke at komme, inden ovenstående elev forlod Skolen.

Den nye flagstang var ikke mere end lige rejst, da den næste ulykke ramte skolen.

En af eleverne havde en masse spektakkel på sit værelse. Der var ikke til at få ro. Det var et hvepsebo under opbygning. Hvepsene havde fundet vej til skunken og var i færd med at bygge bo til sommerens indsamling af nektar.

Der blev skikket bud efter kommunens skadedyrsbekæmpelse. Det tog ikke lang tid før hvepsene var fanget ind, og der atter blev ro på værelset.

Græsset voksede og sommeren var lige om hjørnet. Nu var det sådan at den gamle plæneklipper ikke var helt i orden. Knivene trængte til at blive slebet og starteren fungerede heller ikke ordentligt. Der havde ikke været tid til at klargøre den ordentligt. En af de tidligere elever, Jørgen, som nu kom på Skolen for at hjælpe med de daglige gøremål, mente ikke, at han kunne klippe plænerne ordentligt og gjorde personalet opmærksom herpå. Det skete der vist godnok ikke noget særligt ved. Og derefter måtte pedellen og andre personaler selv klippe græsset når det blev for langt.

Nu skete der naturligvis også positive ting på Den Gamle Skole. I løbet af året havde lærerinden, Elsebeth, fået repareret sit automobil. Der havde i lang tid manglet den bageste del. Kontormusen, Henny, havde skiftet sit automobil, og havde fået et helt splinternyt. Pedellen var ikke så heldig. Der havde været problemer med hans automobil flere gange i årets løb. Men nu skulle det vist nok være i orden.

Der var blevet etableret et samarbejde med en tilsvarende skoleovre på en af øerne, i nærheden af hovedstaden. Djævløen blev den kaldt heroppe nordpå.

Nu var denne skole nok lidt krakilsk med hvem de indledte samarbejde. Det betød at overlæreren og lærerinden måtte på kursus på skolen på øen. De var afsted hver for sig. Overlæreren, Ole, først på foråret. Lærerinden, Elsebeth, var afsted en måned senere.

På denne tur til "djævløen" boede overlæreren hos en tidligere elev, der ernærede sig ved at spille skuespil. Her blev der også gjort forberedelser til en af de helt store begivenheder på Den Gamle Skole. Årets sommerfest.

Den før omtalte Støtteforening var arrangør af disse sommerfester, som var blevet afholdt, hvert år, de sidste 11 år. Til sommerfesterne kom tidligere elever fra nær og fjern, for at mødes med andre "gamle" elever.

Det var sådan, at man året forinden til sommerfesten,



havde opført en lille cabaret, som havde vakt stor jubel blandt gæsterne. Denne tradition havde man så besluttet at føre videre til de kommende sommerfester.

I år havde de samme mennesker, som var aktører sidste år, besluttet at underholdningen skulle være en lille minimusical, og i den anledning havde deltagerne fundet ud af, at nu skulle de også have et navn.

Navnet blev "Det Damgaardske Teaterselskab".

Og når nu overlæreren alligevel var på "djævleøen", kunne han jo ligeså godt hente lidt inspiration og gode råd fra denne her skuespiller han boede hos.

De lod til at komme godt ud af det med hinanden, for det lykkedes overlæreren at overtale denne store skuespiller til komme og instruere musicalen.

Her først på sommeren kom der en tidligere elev, Allan, på besøg. Han tilbød sin arbejdskraft til Skolen. Han havde taget en uddannelse som lærer i hovedstaden. Dette lød meget tiltalende for Skolen's

bestyrelse, og man besluttede sig for at ansætte ham. Dette skulle vise sig at være en klog beslutning. Allan havde trådt sine barnesko på skolen for mange år siden, og kendte skolens facon at gøre tingene på. At han var glad for sit arbejde stod klart for alle.

Hver dag kom han cyklende fra den store by i vest. En tur på 35 kilometer.

Det troede man i hvert fald til at begynde med.

Det viste sig nemlig at han kun cyklede de sidste 2 kilome-

**Større  
udvalg i  
HI - FI  
FARVE TV  
VIDEO**

**— EC-RADIO —**

Det er os man handler med !

**Boulevarden 22  
9000 Aalborg**

**\*98 13 73 00**

ter. Første del af ture blev taget med diligenzen.

Sommerfesten nærmede sig nu med raske fjed. Hele foråret havde medlemmerne af Det Damgaardske Teaterselskab øvet og øvet, og alle var meget spændte på resultatet.

Den sidste uge inden festen havde den store skuespiller fra "djævleøen" været med, som instruktør.

Der var ligeledes blevet bygget en permanent scene på festpladsen. De tidligere år havde man nedtaget den efter sommerfesten. Det var et stort arbejde, og derfor havde man i år bygget en scene der kunne blive stående.

Det var blevet en tradition også at afholde generalforsamling umiddelbart før sommerfesten begyndte. På denne måde kunne man samle flere medlemmer.

I en årrække havde det været svært at samle andre end den siddende bestyrelse. Der var år hvor dette også kneb. Derfor havde man besluttet at afholde generalforsamlingerne i forbindelse med sommerfesten.

Dette viste sig at være et godt tiltag. Der blev skiftet ud i bestyrelsen, ligesom den blev udvidet til syv medlemmer, og der kom mere "liv" i foreningen.

På dette års generalforsamling var der mødt en del medlemmer op. Ikke så mange som bestyrelsen kunne ønske sig.

Dette skyldtes nok, at vejrguderne ikke havde været for gavmilde denne sidste lørdag i juni måned. Det havde regnet i flere dage og på festpladsen, som man også kaldte for "Parken", var der meget fugtigt. Formanden havde været forudseende og havde indkøbt nogle paviljoner, som kunne skærme for regnen. Det var vist planen fra begyndelsen, at de skulle skærme for solen.

Tidligere på året var der blevet sendt forslag til vedtægtsændringer ud til alle medlemmerne. Der kom desværre ikke svar nok tilbage, til at man kunne vedtage forslaget. Derfor havde bestyrelsen besluttet, at forslaget skulle op på generalforsamlingen. Her kunne alle tilstedeværende tilslutte sig

forslaget, og det blev besluttet at vedtage vedtægtsændringerne. Skulle nogle af de ikke-tilstedeværende have nogle indvendinger, kan de henvende sig til bestyrelsen. Om dette var helt lovligt vidste man ikke helt. Men kom der ingen indvendinger gik man ud fra at alle medlemmer var tilfredse.

Den sidende bestyrelse blev også genvalgt til at tage en tørn mere.

Efter generalforsamlingen var endt, skulle den egentlige sommerfest så til at begynde.

De fleste tidligere fester

havde budt på godt vejr. Formanden havde vistnok en hemmelig forbindelse til de højere magter. Men i år så det ikke for godt ud. Det havde regnet de sidste dage og under hele generalforsamlingen, og der var ikke mange der troede på bedring.

Hvordan det end gik til, skete der et mirakel. Da formanden bød velkommen brød solen gennem skyerne.

Dette blev taget som et godt varsel for resten af festen. Og hvilken fest blev det ikke.

Først var der en af de tidligere elevs datter der fortalte en rørende beretning om hvor meget hun havde fået ud af sit liv, efter hendes mors ophold på Skolen.

Herefter var der socialt samvær. Der var mulighed for at møde gamle elever, og det lod til at alle hyggede sig gevaldigt.

Fra morgenstunden havde det undværlige svin hængt over bålet. Hen under aften var det endeligt blevet mørkt og klar til at spise. Svinet havde dog, sædvanen tro, været en tur på jorden i løbet af dagen. Dette var

blevet en faste tradition. Da der blev kaldt til spisning blev der hurtigt lange køer, for i år var det atter den gode gamle kok, Lars, der havde stået for tilberedningen.

Det blev et formidabelt måltid, som alle gæster roste til skyerne - de få der endnu var på himlen.

Nu var det blevet tid til underholdningen fra den store scene. Det blev en forestilling uden sidestykke. Som titlen, "Da Jeppe Blev Bjerget", antyder, var der lidt Holbergsk inspiration over musicalen.

Som instruktøren skrev: Det er altid rart at være samlet en stor flok, der alle har fælles omdrejningspunkt. Også rart at mærke denne tryghed hos hinanden, vi er ikke alene, vi holder sammen, hjælper hinanden og tror på hinanden.

Når stykket som tema havde Jeppe's forfald, behandling og ædruelighed, så var vi mange der følte os solidariske med Jeppe, kunne genkende Jeppe's følelser og reaktioner. Heldigvis var Jeppe skildret med megen humor, til tider meget

sort humor.

Det var en stor oplevelse at se "Da Jeppe blev bjerget", man blev rigere i sjælen. Stykkets tekst og musik er forfattet af Yngve, der bestemt må betegnes som noget af et geni. Også på scenen brillerer Yngve som indehaver af hovedrollen. Han gør det meget flot ligesom de øvrige medvirkende.

Man lærte meget af stykket og fik så sandelig noget at tænke over.

Der var stor applaus til forestillingen. Ikke mindst da sidste sang blev sunget, som ekstrarnummer.

Skolens tidligere lærer, Erling, rejste sig, og sang for. Der var ikke et øje tørt, hverken

## GAVEARTIKLER

mønter - stickers  
kameler - sommerfugle  
litteratur  
og meget andet



Bjergagervej 15 A.  
4652 Hårlev

Tel. 56 29 21 00 - 40 14 06 86



**KØMANDEN**  
v/ Peer Risager  
Østkystvejen 342, Voersaa  
9300 Sæby  
Tlf. 98 46 00 10  
**Aben alle ugens dage.**

blandt publikum eller på scenen. Det var en stor oplevelse for alle.

Forestillingen fik også opmærksomhed fra verden udenfor. I oktober måned blev forestillingen genopført på gymnasiet inde i byen. Her var der også mødt mange tilskuere op, og også denne forestilling blev også en stor succes. Så stor at Det Damgaardiske Teaterselskab atter skal på scenen først i de nye år. Dette skal ske på en lille café i den store by ved fjorden.

Efter forestillingen var der lidt tid inden aftenen officielt skulle slutte. Denne tid blev brugt til mere snakken med tidligere elever.

Aftenen sluttede som sædvanligt med fællessang. I år fik man akompagnement af "den store skuespiller og instruktør

fra djævløen". Han havde på opfordring taget sit "horn" med, og truttede for til "I Skovens Dybe Stille Ro".

Herefter fortsatte festen den halve nat, som den plejer.

Næste dag var der en større oprydning, der skulle overstås, og ved middagstid var de sidste gæster taget hjem.

Støtteforeningens bestyrelsen kunne på et efterfølgende møde konstatere, at sommerfesten endnu engang havde været en stor succes.

Efteråret nærmede sig, og efter lang tids trækkeri lykkedes det endelig for Den Gamle Skole at blive "herre i eget hus". Det havde være en lang og opslidende proces, med masser af nødvendig og unødvendig korrespondance med advokat, revisor og pengeinsti-

tut. Men det lykkedes til sidst.

Skolens anneks inde i byen fungerede også efter hensigten. Her mødtes eleverne en efter deres ophold på Den Gamle Skole. Ligeledes kom der også pårørende i huset. Der blev holdt kurser for disse pårørende. Til at lede disse kurser havde ovelæreren, Ole, allieret sig med en af de tidligere kursister, Susanne. Dette samarbejde var gennem de sidste år gået formidabelt, og de fik mange roser fra kursisterne.

En af skolen tidligere elever, Michael, havde boet i huset hele året. Han havde holdt et sabbatår fra de hjemlig omgivelser i den sydlige del af landet. Mens han boede her, var han en meget stor hjælp på Den Gamle

Skole. Han passede eleverne når ingen andre kunne, ligesom han handlede, kopierede undervisningsmaterialer, kørte til læge med syge elever og meget, meget andet. Jooh, Michael havde været en stor hjælp. Han var nu vendt hjem til den sydlige del af landet, efter endt sabbat.

På Den Gamle Skole fik man endelig udskiftet fyret i løbet af efteråret og varmen skulle være sikret i lang tid.

Der var også begyndt at komme flere elever til Den Gamle Skole. Dette glædede alle sog over. Det betød at arbejdet blev lidt lettere for lærerne, ligesom det også gavnede økonomien.

Der var kommet mere lys i skolestuen, efter lang ventetid. Der manglede dog lidt lys på toilettet. Det havde en af hustets hjælpende ånder lovet at opsætte. Om det bliver nået inden jul vides ikke.

Nu, kort tid før den store højtidelighed, var der pænt besøgt på Skolen. Pladsen var til tider dog lidt trang. Eleverne klagede over mange husdyr,

## Er livet stadig lidt besværligt ??

Individuel og parterapi/rådgivning  
(kan evt. foregå i hjemmet)

Ring og aftal tid:

**Ole Eriksen**

*familierådgiver*

Voldgade 6, 9900 Frederikshavn

Tlf. 51 35 97 12



## DET LOKALE RENGØRINGSFIRMA

- ★ Kontorrensning
- ★ Butiksrensning
- ★ Rensning efter håndværkere
- ★ Rensning efter firmafester
- ★ Rensning af dødsbo
- ★ Ferieaflesning

Finlandsvej 12, 9900 Frederikshavn



**RENGØRING**  
**98 43 14 08**

som huserede. Musene. Men de hørte ligesom stedet til.

Der var blevet pyntet op til Jul i stuerne, og julehyggen bredte sig.

Der skulle holdes jul på Den Gamle Skole i år. Ikke alle elever havde mulighed for at komme hjem. Denne aften var altid meget speciel. Der var en varme og hygge, som man ikke fandt andre steder. Naturligvis var der også gaver til alle.

Sne var der ikke spået om endnu, men mon ikke det også i år skulle blive en hyggelig og fredfyldt Jul på Den gamle Skole i Trøderup.



## Referat fra generalforsamlingen

### Ordinær generalforsamling i Patient og Støtteforeningen Damgaard, lørdag den 26. juli 2003.

Tilstede var bestyrelsen samt ca. 15 - 16 øvrige medlemmer af Støtteforeningen. Dagsordenen blev omdelt og formanden Ole Eriksen bød velkommen.

#### 1. Valg af dirigent.

Steen Godsk blev enstemmigt valgt som dirigent.

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var varslet rettidigt; dernæst tak til bestyrelsen.

#### 2. Bestyrelsens beretning

Ingen store ændringer i foreningens arbejde. Formanden beklagede, at de foreslåede vedtægtsændringer, som har været sendt til urafstemning blandt medlemmerne, ikke har kunnet gennemføres grundet manglende stemmedeltagelse. Bestyrelsens forslag om at gøre generalforsamlingen beslutningsdygtig med et flertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, samt forslaget om at ændre foreningens hjemadresse til Aalborg Kommune har således ikke kunnet realiseres eller forkastes. (Se pkt. 4.) Der er ydet en meget stor arbejdsindsats med planlægningen af underholdningen til årets sommerfest. Der er tilmeldt 92 voksne til festen.

Bestyrelsen har bevilget økonomisk støtte til en enkelt klient. Desværre har bestyrelsen ikke modtaget nogen form for respons fra klienten. Beløbet figurerer ikke i dette års driftsregnskab på grund af forskydninger i regnskabsårene for Støtteforeningen og for Behandlingshjemmet Damgaard. Damgaards regnskab følger kalenderåret, og tallene er derfor ikke modtaget herfra endnu. Kommer til at figurere i Støtteforeningens regnskab for næste regnskabsår. OE pointerede, at muligheden for at søge økonomisk støtte til behandling eksisterer, men at klienten selv skal sende en ansøgning til Støtteforeningen.

### Bliv frivillig medarbejder

på

### Minnesota Center Damgaard

Kunne du tænke dig at blive frivillig social medarbejder på Minnesota Center Damgaard ?

Vi har brug for nogle glade medarbejdere, der har lyst til at tage en nattevagt i ny og næ, til at hjælpe med det daglige forefaldende arbejde og ikke mindst til socialt samvær med vore patienter.

Har du en "sund" ærdelighed, hører vi gerne fra dig.

Ring og aftal nærmere til:

**Minnesota Center Damgaard**

**98 47 52 72**

### 3. Godkendelse af regnskab.

Driftsregnskabet blev oplæst af kasserer Eva Eriksen. (Se vedlagte). Regnskabet blev herefter godkendt.

### 4 Indkomne forslag.

De føromtalte vedtægtsændringer kan stadig ikke gennemføres, da vedtægtsændringer iflg. Støtteforeningens nugældende vedtægter kræver 2/3 flertal af samtlige medlemmer. Fremmødet på generalforsamlingen var derfor ikke stort nok.

Der fremkom forslag om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling senere samme dag med afstemning blandt medlemmerne ved sommerfesten, men forslaget blev forkastet. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel iflg. vedtægterne. Det er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter at udsende ændringsforslagene til urafstemning endnu en gang, så generalforsamlingen vedtog at offentliggøre de foreslåede vedtægtsændringer i næste nummer af medlemsbladet og opfordre medlemmerne til at reagere, hvis de er uenige. Dette blev enstemmigt vedtaget blandt de fremmødte medlemmer, med de forbehold, der måtte være.

### 5. Valg til bestyrelse. plus 2 suppleanter.

På valg er Linda Ladefoged og Eva Eriksen. Begge bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg og blev enstemmigt genvalgt. Ligeledes blev Steen Godsk og Mariann Ottesen genvalgt som suppleanter.

### 6. Valg af revisor.

Erling Fjølner genvalgte som revisor.

### 7. Eventuelt.

Peter Jacobsen foreslog, at bestyrelsen indkøber et stort telt, så sommerfestens deltagere kan være under tag i tilfælde af dårligt vejr. OE: Der er indkøbt 10 mindre pavilloner, som kan opstilles i forlængelse af hinanden efter behov.

Dirigenten afsluttede herefter årets ordinære generalforsamling.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig herefter således:

Formand: Ole Eriksen  
Næstformand: Linda Ladefoged (genvalgt)  
Kasserer: Eva Eriksen (genvalgt)  
Sekretær: Tove Germansen  
Medlemmer: Karl Skaarup  
Peter Jacobsen  
Lone Bladt Klemmensen

Suppleanter: Mariann Ottesen  
Steen Godsk





# Peter's JUL

Jeg glæder mig i denne tid,  
nu falder julesneen hvid,  
så ved jeg, julen kommer.  
Min far hver dag i byen går,  
og når han kommer hjem, jeg  
står,  
og ser hans store lommer.

Og på hans bord forleden dag  
jeg så et yndigt lille flag.  
og det jeg ikke glemmer.  
Papir han klippe med en saks,  
men når jeg kommer ind, han  
straks  
sin stads i skuffen gemmer.

Og mor har peberkager bagt;  
jeg ved det, jeg har selv dem  
smagt,  
da de var ganske varme.  
Sit sølvskab mor nu åbnet  
har,  
og stadsestagen frem hun  
taer,  
den med de mange arme.

Og mor hun har så mange  
bud.  
hvert øjeblik skal Anders ud,  
og mor og Anders hvisker.  
Men jeg kan dog nok høre,  
tys!  
I morges var det julelys  
og røde bånd og svesker.

Og søster Hanne syr og syr.  
Hun siger, julen er så dyr,  
hver gang hun grisen ryster.  
Til far hun har en pibesnor  
af perler, og til bedstemor  
hun hækler på en trøster.

Jeg vil nok også noget få,  
jeg må jo ud i gangen gå,  
når hun skal til at stikke.  
Derude er der rigt'nok koldt,  
men når jeg spiller med min  
bold,  
så mærker jeg det ikke.

Da før jeg ud med Karen gik,  
vi var i bagerens butik,  
der stod den tykke bager,  
og han skrev op, hvad Karen  
sa'e:  
Til juleaften skal vi ha'e  
to store julekager.

Gid det var jul! Hvor var det  
rart.  
Men nu må den da komme  
snart,  
det varer ikke længe,  
for fra min stol ved vinduet  
her  
på køkkenmuren jeg jo ser  
alt julegåsen hænge.

J. Krohn